

Το τραγούδι των Μιχάλη Μπουρμπούλη και Μάνου Χατζιδάκι *Για την Ελένη*  
μας ξεναγεί στο παραμύθι με τη βοήθεια της Ελένης Συλίβριλη

*Σ' αγαπώ γιατί εισ' ωραία...*  
Μικρασιατική καντάδα (Κατερίνα Σαρρή)

*...εν ώριο εμίσσεια μέρα, τ' εναι ώριο όλη εμέρα*  
Ελληνόφωνο νανούρισμα της Καλαβρίας (Άννα Μέλιου)

Διονυσίου Λαυράγκα: *Λαλούν τ' σηδόνια και πλαντάζω...*  
Επτανησιακή καντάδα (Θεοδώρα Μήτσιαλη)

*Σήμερα γάμος γίνεται...*  
Παραδοσιακό Πάρου (Λευτέρης Ιωακειμίδης)

*...σαν μεθώ και πέφτω κάτω...*  
Μικρασιατικός καρσιλαμάς  
Μάνου Χατζιδάκι: *Η μελαγχολία της ευτυχίας* (ορχηστρικό)  
(Αναστάσης Κετίκογλου)

*...γιαλό γιαλό πηγαίναμε, κι όλο για σένα λέγαμε...*  
Κεφαλλονίτικη καντάδα (Μιχάλης Μανούδης)

*Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου...*  
Παραδοσιακό (Έρικα Βουλγαροπούλου)

*...της θάλασσας βαστώ κακία...που πήρε την αγάπη μου...*  
Σμυρνέικο, Μπουρνοβαλιώτικος μανές (Ελένη Ιωακειμίδου)

*...παντρεύουν την αγάπη μου...*  
Πωγωνίου Ηπείρου (Θανάσης Τσολάκης)

*Αχ, η ξενιτιά το χαίρεται το μοσχολούλουδό μου...*  
Δωδεκανήσου (Βασίλης Κλωνάρας)

*...το λέρωσε η ξενιτιά, τα έρημα τα ξένα...*  
Ηπειρώτικος συρτός στα τρία (Γιάννης Μήτσιαλης)

*...αγρίμια κι αγριμάκια μου, τα σπηλιάρικα του βουνού είναι τα γονικά μας...*  
Κρητικό ριζίτικο (Αλκιβιάδης Βαν Ντερ Σπόελ)

*...έχε γεια Παναγιά, τα μιλήσαμε...*  
Πολίτικος χασάπικος (Βασίλης Κλωνάρας)

*Μαντήλι Καλαματιανό, φοράς στον άσπρο σου λαιμό...*  
Συρτός καλαματιανός (Ανθία Τσιτούρα)

*...πάω για να λειτουργηθώ, να κάνω το σταυρό μου και να προσερχηθώ...*  
Δωδεκανησιακός ίσος (Άγγελος Τσανακτσίδης)

*...ρόιδο βαμμένο, γιατί με μάρανες, τον πικραμένο;*  
Συρτός καλαματιανός ανατολικής Μακεδονίας (Κωνσταντίνος Γαλάνης)

Νίκου Γκάτσου, Μάνου Χατζιδάκι: *Ο εφιάλτης της Περσεφόνης*  
(Μαρία Ανδρεάδου)

*...άει, σύρε να φέρεις το γιατρό...*  
Ηπειρώτικος συρτός στα τρία (Ελένη Ιωακειμίδου)

*Απ' τα πολλά που μου 'χεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια...*  
Σμυρνέικο αστικολαϊκό (Λένα Ζαμάνη)

*Πέργαμε, φεύγαμε και για σένα κλαίγαμε...*  
Μικρασιατικός ζειμπέκικος (Ευτέρπη Αδαμοπούλου)

*...κάνω το κορμί μου βάρκα και τα χέρια μου κουπιά, το μαντήλι μου πανάκι...*  
Καθιστικό Λυδίας Μικράς Ασίας (Βασιλική Τσανακτσίδου)

*Θάλασσα τους θαλασσινούς, μην τους θαλασσοδέρνεις...*  
Νησιώτικος συρτός καλαματιανός (Κατερίνα Σαρρή)

*Μεσ' στον Αιγαίον τα νησιά, αγγέλοι φτερουγίζουν...*  
Νησιώτικος συρτός (Γεωργία Παπανίδου)

*Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη,  
μα εκείνη μόνη στο σχολειό τον Πάρη περιμένει*  
(Ελένη Συλίβριλη)

### Διαβάξει η Σοφία Παυλίδου

#### Ευχαριστούμε

♪ την κυρία Μαρία Ελένη Παπαδοπούλου, καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας για την διδασκαλία του κομματιού του Μ. Χατζιδάκι *η μελαγχολία της ευτυχίας*

♪ την κυρία Μαρία Ανδρεάδου, πτυχιούχο δασκάλα πιάνου, δασκάλα Μουσικής Προπαιδείας και Μουσικοκινητικής Αγωγής, αλλά και σπουδάστρια μονωδίας και τον κύριο Θανάση Τσολάκη, τελειόφοιτο φοιτητή της Σχολής Καλών Τεχνών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) του ΑΠΘ, σπουδαστή πιάνου και μονωδίας

♪ και τους μαθητές Μέσης Σχολής Ελένη Ιωακειμίδου, Αναστάση Κετίκογλου, Γεωργία Παπανίδου και Ανθία Τσιτούρα για την συμμετοχή τους στην συναυλία των μικρότερων συμμαθητών τους.